

ParaVisie Lezingenmiddag

Thema:

Langer leven, dementie & gezondheid

Lezingen
middag
Zaterdag 9 juni
14:00-17:00 uur

Locatie: Huize Het Oosten (Tuinzaal)
Rubenslaan 1,
3723 BM Bilthoven
(Centraal in Nederland en op
5 minuten lopen vanaf het station)

Wanneer: Zaterdag 9 juni

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
(zaal open om 13.30 uur)

Prijs: € 15,- (inclusief koffie/thee)

Aanmelden: door overmaking van € 15,-
x het aantal gewenste kaarten op rekening-
nummer NL 47 RABO 0323 0555 75 t.n.v.
Edicola Magazines B.V. en o.v.v. je naam en
adres en de aanduiding 'Lezing ParaVisie'.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag
krijg je de toegangskaart(en) thuisgestuurd.

Wees er snel bij! Er is een beperkt aantal
kaarten beschikbaar. Voor vragen bel je met
Edicola Publishing: 0570-607561.

De sprekers:

Hans Siepel

Bewustzijn, spiritualiteit & dementie

In de reguliere zorg voor mensen met dementie wordt dementie gedefinieerd als een ziekte van de hersenen. Het wordt vaak er niet bij verteld, maar met deze diagnose als ziekte van de hersenen, wordt een bepaald mensbeeld verondersteld: een mens zonder ziel en geest. Wat nu als dit mensbeeld niet klopt en we wel mensen zijn met ziel en geest? Wat is dementie dan? Wat gebeurt er in het bewustzijn van mensen met dementie? In zijn presentatie toont Hans aan de hand van oude wijsheden aan, dat het medisch-wetenschappelijke zielloze mensbeeld niet klopt. Bovendien maakt hij duidelijk dat als gevolg daarvan we de essentiële behoefte van mensen met dementie 'als stem van de ziel' negeren. Waarmee we hen, maar ook onszelf, ernstig tekortdoen! www.amenticonsultancy.nl



Trijnie Lucht

Dementie anders bekeken

Wanneer wij de mens kunnen volgen in de verdwaalde geest gaat er een nieuwe wereld open. Deze wereld geeft ons de kans anders naar dementie te kijken. Trijnie vertelt over deze 'andere' kant van dementie, omdat het waardevol is en er meer over mag worden gesproken. Juist door deze kant te benoemen, kan er inzicht komen in het proces van dementie. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Uit eigen ervaring heb ik echter mogen meemaken hoe intens veel hulp er is vanuit de lichtwereld. Ik wil dan ook stilstaan bij de spirituele aspecten van dementie en mijn verlangen een spiritueel huis te realiseren voor mensen met dementie. www.trijnielucht.nl



Gabriela Gastra-Levin

Hoe creëer je een lang, gezond en gelukkig leven?

Heb jij je afgevraagd hoe je optimaal vorm aan je leven kunt geven, zodat je gezond, gelukkig en vervuld vele extra jaren lang op deze mooie planeet kunt zijn om actief te delen, te ontvangen, te genieten, te scheppen en lief te hebben? Wij mogen in deze huidige tijd de kunst en het recht om lang te leven omarmen. Het recht om te zijn en om ons op Aarde te manifesteren, groeit met ons bewustzijn. Naarmate wij in zelfacceptatie en zelfliefde groeien, neemt onze behoefte om langer gezond en actief te leven, onze menselijke groeiprocessen te verfijnen en te genieten op Aarde toe. Wij hebben tot nu toe echter nauwelijks geleerd hoe wij de ongekende mogelijkheden van onze organen, cellen, moleculen, atomen, ons DNA en ons fysieke lichaam gericht kunnen activeren. De tijd is aangebroken om verouderde programmeringen, conditioneringen en belemmeringen los te laten om ons ware potentieel tot bloei te laten komen en zo het leeftijdsparadigma te transcenderen. www.mariamagdalenajezus.nl



Benjamin Adamah

Leven in de schaduw van het Internet of Things

We bevinden ons aan de vooravond van de uitrol van het *Internet of Things*, transhumanistische aspiraties en een alles doordringende controlestaat. De massamedia, politiek en bedrijven als Google beloven alleen maar voordelen. Maar alleen al 8300 wetenschappelijke studies naar de effecten van straling op onze gezondheid (en geluk, en ontwikkeling, en bewustzijn) spreken dit tegen en wereldwijd komen uit de samenleving veel signalen die dit ondersteunen. Benjamin Adamah poneert in deze lezing wat in zijn visie leven is, hoe een gelukkig en vrij leven essentieel is voor het behoud van menselijkheid en waarom technologische afhankelijkheid ons niet boven het hoofd mag groeien. Je krijgt een nooit eerder gelegde samenhang gepresenteerd die je dwars door een gemaakte en opgedrongen werkelijkheid terugbrengt naar de natuurlijke en spirituele menselijke staat. Oosterse en westerse inzichten vloeien hierbij naadloos samen. www.adamah.nl



Meer info op:

www.paravisiemagazine.nl