



FEIT OF FABEL?

In deze rubriek onderzoekt ParaVisie het waarheidsgehalte van diverse spirituele en paranormale beweringen.

TEKST: GIRBE BUIST



'Vis- en kikkerregens zijn normale verschijnselen'

Het gebeurt niet heel vaak, maar soms valt er meer uit de lucht dan alleen regen. Waarschijnlijk zijn waterhozen en tornado's aanleidingen voor visregens en kikkerregens. Er zijn behoorlijk wat voorbeelden, waarbij kikkers, vissen, inktvissen en zelfs krokodillen uit de lucht komen vallen. Een Koreaanse visser werd voor de kust van de Falklandeilanden bewusteloos geslagen door een inktvis, die op zijn hoofd viel. In 1989 werd in het Australische Ipswich de voortuin van Harold Degen bezaaid met meer dan achthonderd sardientjes tijdens een lichte regen. En de inwoners van het Griekse Naphlion werden in 1981 opgeschrikt toen er opeens groene kikkertjes uit de lucht kwamen vallen. De kikker soort kwam alleen voor in Noord-Afrika. Nellie Straw uit het Engelse Sheffield reed in 1995 door Schotland, toen ze in een zware storm terechtkwam. Behalve door zware regen, werd haar auto ook getroffen door honderden kikkers. Tijdens de maand augustus in 2000 vielen er in de Engelse kustplaats Great Yarmouth visjes uit de lucht. Vier achtertuinen en enkele daken werden bedekt met honderden vijf centimeter grote zilverkleurige (dode) visjes. Het verschijnsel deed zich voor tijdens een hevige regenbui. De meteorologische dienst zei dat het waarschijnlijk een waterhoos was, die de vis uit zee had opgezogen en drie kilometer landinwaarts samen met een zware regenbui liet vallen.

Oordeel: FEIT



'Je kunt alleen een wichelroede hanteren, als je een bijzondere gave hebt'

Bijna iedereen kan leren wichelroedelopen. Je hoeft alleen maar open te staan voor het feit dat het mogelijk is een antwoord te ontvangen, zonder tussenkomst van het denken. Aangenomen moet worden dat 80% van de mensen vaak na enige oefening met de wichelroede kan omgaan, 20% zal dit nooit kunnen. Deze laatste groep is te materieel ingesteld en heeft geen verbinding meer met de natuur. Een andere fabel is de opvatting dat de wichelroede het antwoord geeft. Een wichelroede geeft geen antwoord, net zoals een gitaar geen muziek maakt en een hamer niet hamert. Een wichelroede is een stuk gereedschap. Degene die dit gereedschap bedient, geeft de antwoorden. Een wichelroede fungeert als een verlengstuk van het eigen lichaam, zodat een antwoord eenvoudig en duidelijk waar te nemen is. Wichelen is een manier om antwoorden te krijgen op vragen. Hoe duidelijker de vraagstelling, hoe duidelijker het antwoord. Focus dus op het stellen van de juiste vraag als je gaat wichelen. Daarnaast wordt de wichelroede vooral gebruikt om water en andere grondstoffen te vinden.

P.S. De auteur van deze rubriek organiseert samen met de wichelroedeloper Chris Zoet op diverse plekken in het land wichelroedewandelingen. Zie voor meer info: www.pelgrimspad.nl

Oordeel: FABEL

