

Voel jij het ook?

Code rood: massale energetische ontbinding

Deze tijd waarin we op aarde leven, is behoorlijk spannend. Er zijn veel veranderingen in korte tijd die zich opstapelen. Voor de hooggevoelige en de bewuste mens is het steeds incasseren en weer opnieuw kiezen voor lichtkracht. En daarin kun je toch behoorlijk worden uitgedaagd. Maar, er is ook iets gekks aan de hand op energetisch vlak. Iets schokkends zelfs. Annemarie Sips bericht! >

TEKST: ANNEMARIE SIPS

‘Ik zie steeds meer grijs energetisch slijm in de aura’s van mensen’

Tijdens de afgelopen weken nam ik iets bijzonders waar. In eerste instantie alleen in de aura’s van mensen die langsliepen. Later zag ik het beter wanneer ik met iemand in gesprek was. Ik zie steeds meer grijs energetisch slijm in de aura’s van mensen. Eerst waren het alleen grijzige pixels, die ik als vlekken waarnam. Maar enkele dagen later zag ik dat de grijze vlekken zich over de gehele aura hadden verspreid. In eerste instantie had ik geen idee wat het betekende. Ik merkte wel dat ik het voelde wanneer ik er dichterbij in de buurt kwam. Net alsof ik in een modderige regenbui terecht kwam. Het voelt plakkerig en ook vies aan. Ik werd soms ook compleet leeggezogen als ik te lang bij iemand stond die het energetisch slijm in de aura droeg.

Code rood

Het eerste wat ik dacht is dat dit te maken heeft met angst, of met de prikjes (ik ben niet voor of tegen prikken), of met de mentale gevolgen van de lockdown. Als je een prik met een chemisch goedje neemt, moet je niet verwachten dat je in een hoge frequentie kunt komen. Dat begrijpt de bewuste, spirituele mens ook. Dus dat je energetisch gezien in een lagere frequentie komt, is logisch. Al mediteer je en/of eet je gezond, energetisch kun je niet in hogere frequenties vertoeven. Maar dat was het niet. Wat schetst mijn verbazing, ook bij sommige niet-geprikten zag ik dat grijzige energetische slijm in de aura. Het lag dus niet alleen aan de prikken. Mijn intuïtie gaf mij code rood door. En als ik code rood krijg, dan gaat het dieper dan alleen een waarneming. Wat is er energetisch aan de hand? Ik weet het, dit klinkt voor veel mensen gek en ik moet het misschien niet delen, omdat ‘men’ er iets van gaat vinden. En erover gaat oordelen. Maar misschien zien anderen het ook. Of nemen het waar, maar kunnen niet zien wat er precies gaande is. En één ding weet ik zeker: dit móet aan het licht komen!

Delta

Ik voel mij prima, maar uitsluitend wanneer ik alleen ben of met mensen die hoog in de energie zitten. En dat zijn er maar weinig momenteel. Zijn de mensen elkaar leeg aan het trekken? Of is het iets anders? Ik had namelijk alleen mezelf als referentiekader. Totdat ik het in mijn Facebookgroep deelde en de reacties las. Er waren heel veel mensen die ‘iets’ waarnamen. Ik besloot op energetisch onderzoek uit te gaan. Ik benaderde de hoofdredacteur van dit blad om mijn bevindingen te delen. Ik vroeg om tijd en dat heb ik gekregen. Voor mij is het nu ook helder. Ik ga het met jou delen! ‘Ze’ zijn het volk al warm aan het draaien voor de verschrikkelijke Delta-variant. Delta is de

frequentie van slaap. ‘Diepe slaap wordt ook wel de Delta-slaap of de trage golf slaap genoemd’. Zoek het maar op. Hoe dan ook, de varianten blijven komen. Na Delta komt misschien wel de Epsilon: ‘De afhankelijke’. Is de Delta-variant een toevallige benaming? Ehm... nee.

Extreem moe

De mensen die ik spreek, waarbij ik grijs slijm waarneem, klagen over extreme moeheid. Ze zijn niet vooruit te branden. Ze zijn ook wat warrig in hun taalgebruik. Ook hebben ze weinig tot geen fut om iets te doen. Toch hebben ze haast en zijn ze druk. Sommigen zijn paniekerig. En er is vaak frustratie aanwezig of enige boosheid. Ook bij degenen die geen prik hebben genomen, zie ik dit verschijnsel. Het kan zijn dat je het nu ook bij jezelf vindt passen. Dat verklaart ook waarom je nu niet lekker in je vel zit. En toen schrok ik even. Soms heb ik beelden, een soort van visioenen die altijd later uitkomen. Waarschijnlijk herken je dat wel. Het weten van de ziel is sterker dan je menselijke kracht. Er is inderdaad energetisch gezien iets gaande. De aura geeft bij gezonde mensen heldere kleuren. De Orgon is de levenskracht. De voelbare energie. Orgon is de energie van de ziel. Als ik naar voren kijk, dan zie ik lichtgevende groenige honingraatjes. Het gehele universum is daarmee opgebouwd en verbonden. De pixels in de universele honingraatjes kleuren fluoriserend blauw. Dat blauw zie ik ook als levensenergie rondom de aura. En dat is bij mensen grauw grijs geworden. Het oplichtende blauw is aan het vervagen waardoor het plakkerig aanvoelt.

Orgon

Als de levenskracht zwakker wordt bij de mens, dan neem ik grijze plekken waar in de aura. De pixels van de levenskracht zijn aan het veranderen. Ze verliezen kleur. Het lijkt op een energetisch virus. Een virus dat zielsmatig de levenskleuren ontnemt of erger. Wat mij opvalt, is dat er zelfs dode pixels aanwezig zijn in de aura. Het is net alsof er in een LED-televisie lampjes zijn uitgevallen. Ik neem het niet waar bij dieren en de natuur, maar het zou zeer zeker een mogelijkheid zijn dat het kan overslaan. Mijn conclusie is: de Orgon is stervende. Orgon is de bewegelijke levensenergie. En dat betekent dat er een hele grote energetische verandering aan het plaatsvinden is. Dat de bewegende levenskracht afneemt en misschien wel ophoudt te bestaan.

‘Mijn conclusie? De Orgon is stervende...’

*‘Vertrouw erop dat
als je in vrede leeft,
het energetische virus
jou niet kan vinden’*

Annemarie Sips



Hoop

Anderzijds, bij sommigen en met sommigen bedoel ik bij uitzondering, zie ik juist extreem hoge energie. De kleurenpracht is waanzinnig aantrekkelijk. Als ik met hen spreek, zie en voel ik ook de kracht van vrede en liefde voor iedereen. Geen verdeeldheid. Het is niet bij iedereen aanwezig, het energetisch slijm. Dat geeft ergens hoop. Het kan betekenen dat liefde en licht de zielsverbinding kan herstellen. De magische frequentie van lichtkracht heelt. Bewuster het licht binnenlaten. Oplichten en bloeien. Dingen doen waar je ziel van gaat zingen. Dat je het met elkaar over leuke dingen hebt. Iets doen wat je energie geeft. Geniet intens van de kleine dingen die je doet. En vooral lichter gaan leven, in eenvoud. Het leven simpeler houden. Opladen en gaan leven zoals jij zou willen. Zorg vooral goed voor je lichaam en geest.

Verhogen van vibratie

Hoe het zover is gekomen, dat weet ik niet. Mijn vermoeden is dat de grote collectieve angst er behoorlijk heeft ingehakt. Het lijkt wel een massale energetische ontbinding op zielsniveau en dat is voelbaar zwaar. Nog steeds zijn er mensen zeer depressief en kunnen de levensvreugde niet goed meer voelen. De angst voor de dood of juist voor het leven, werkt verlamdend. Wat is er tegen het uitdoven van de levensenergie te doen?

Niets. Net zoals bij een virus. De een wordt tijdelijk ziek. Er zullen zielen zijn die langdurig moe blijven. De ander sterft vanbinnen. Als je in elkaars aura zit, letterlijk, is het grijze energetische slijm overdraagbaar door energetische osmose. Door de universele honingraten heen, verplaatst het slijm zich. Dat kan betekenen dat wanneer je bij iemand bent geweest, je moe en uitgeput raakt. Misschien wel voor langere tijd. Toch, mijn vermoeden is dat als je in

een gezonde frequentie leeft en emotioneel stabiel bent, dat je dan niet energetisch besmet raakt. Wees waakzaam. Blijf overdag uit de Delta-frequentie. Daar wordt het energetisch slijm overgedragen van ziel tot ziel. Dat gebeurt via lagere frequenties. Gebruik je intuïtie hiervoor. Vertrouw erop dat als je in vrede leeft, het energetische virus jou niet kan vinden. Als je moe bent, wees je dan bewust van de frequentie waarop je leeft. Verhoog je vibratie desnoods door rust in te plannen of doe dingen waar je ziel van gaat zingen. Door in lichtkracht te gaan leven, draag je meer harmonie en vrede in je ziel.

Een nieuw begin?

Ondanks dat er op planeet aarde een grote verschuiving plaatsvindt, is het belangrijk om je ziel te voeden. De ziel denkt niet aan geld verdienen of aan geluk vinden. De ziel is ziel. Bewust van de lichtkracht. Het goddelijke. Het heilige licht. De kracht van liefde. De verbinding met ‘al wat is en al wat niet is’. Leven in lichtkracht is het nieuwe gouden netwerk van het universum. Het ‘oude’ Orgon sterft en de nieuwe pixels die ontstaan, kleuren sterker dan voorheen. Aan ons de taak om in liefde te zijn en het licht te delen. Lukt het even niet, wees je bewust van de emotie die er is. Omarm wat je voelt, zodat de kracht van je frequentie emotioneel stabiel blijft. Wat nu nodig is, is dat we lichtheid en kleur aan het leven verspreiden. In jezelf en met elkaar. Deel je lichtkracht en de natuurlijke stroming zorgt voor vermeerdering van levensenergie. Vreugde verbindt en bevat levenskracht. Verlicht eerst je innerlijke wereld. Begin bij jezelf. Het nieuwe ontstaat binnenin jou. Verveelvoudig het. In jou ontmoet je de meest vrije versie van jezelf.

Leef het leven. Kleurrijk. Lichtrijk. Rust vinden is ook een nieuw begin maken bij jezelf. Raak de vrede aan door in liefde te zijn. •



Annemarie Sips (zie WWW.ANNEMARIESIPS.NL) noemt zichzelf, naast ‘spiritueel mentor in levenskunsten’ en ‘auteur’, een ‘business Queen met een missie’. Ze coacht als raadvrouw anderen naar een fijner en lichter leven. Haar nieuwste boek *Leven in Lichtkracht* wil jou een pad naar een eenvoudiger en meer bezielend leven aanreiken.